

Voorwoord

In de vorige Hologenpathe wilden wij er nog niets van weten maar nu kunnen we er niet langer omheen. Het is herfst!

Tot nu toe gelukkig een mooie herfst. Mens en dier zijn koortsachtig bezig met het werk welke de herfst met zich mee brengt. De boeren willen de aardappels uit de grond voordat het te nat wordt. De meeste sloten zijn al weer schoon. Er wordt weer volop hout gezaagd en gekloofd om de wintervoorraden aan te vullen. Bij menigeen brandt de kachel al lang. Op straat zien we dat de T-shirtjes zijn vervangen door winterjassen en sjaals. De dieren weten ook dat de winter niet lang meer op zich zal laten wachten. In de avondschemering zien we egels op zoek naar hun winterverblijf en in mijn tuin is "ons" eekhoorntje al bezig met het begraven van eikels. We worden af en toe opgeschrikt door zwermen overvliegende trekvogels op weg naar de Tropen.

In de Tropen valt niet veel te merken van herfst, of welk seizoen dan ook. Het is er gewoon heet of nog heter. Wij mogen ons verheugen op wel vier(!) totaal verschillende seizoenen. Wat een luxe. Met die gedachte in het achterhoofd wil de redactie van Hologenpathe onze lezers een fijne herfst wensen, in aanloop naar de "donkere dagen vóór Kerst".

P.S. In de vorige editie hebben wij de lezers gevraagd mee te denken over een nieuwe rubriek. Het onderwerp "bijzondere verzameling" is genoemd. Wie heeft er een bijzondere verzameling? Ook andere onderwerpen voor een rubriek zijn welkom. Laat het ons weten. De redactie wil er graag aandacht aan besteden in de volgende edities van Hologenpathe!

Hieronder de data en thema's voor de volgende edities:

Kopijdatum

19 januari

23 maart

11 mei

Verschijningsdatum

± 9 februari

± 13 april

± 31 mei

Thema

Liefde voor.....

Kolder in de kop!

Oost, west.....



Inhoud



Voorwoord	Pag. 1
Inhoud	Pag. 2
Burgerlijke stand	Pag. 3
In Memoriam	Pag. 2
Buurtpraot	Pag. 2
Even voorstellen	Pag. 4
Wetenswaardigheden	Pag. 7
Verenigingsnieuws	Pag. 11
Prikbord	Pag. 19
Column	Pag. 23
Kerstverhaal	Pag. 24
Met pensioen... en dan?	Pag. 26
Kinderpagina	Pag. 29
Activiteitenagenda	Pag. 30

Burgerlijke stand

Geboren:

24-10-2018 Evelien Jacobien Dochter en zusje van Hilda Duiven, Jacob en Laura vd Heide.



Overleden:

07-11-2018 Andries de Jong Franckenastraat 6

Nieuwe inwoners:

Thijs Jan Bakker en Monique Oosterhof	Hoofdweg 69
Ferenz Deli en Sonja Mulder	Franckenastraat 4
Anoek Temming, Martijn Hoorntje en Charlotte	Hofsteestraat 11
Suzan en Ton de Bue	Voorkamp 13
Anton Stolker en Iris Muntjewerf en zoon Djaymian Muntjewerf	Hoofdweg 231
Martijn Hoorntje en Anouk Temming en dochter Charlotte Hoorntje	Hofsteestraat 11
Bea de Boer en haar kinderen Kaia de Boer en Thom de Boer.	Westerhofstraat 5

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.

In Memoriam

Andries de Jong

*Andries, je was echt met het dorp begaan
Stond als het moest met de hark vooraan
De driehoek was je zorgenkind
Wat men ook vond en nu nog vind*

*Je bleef standvastig, positief, bereid
Samen met jou was een fijne tijd
Waar ik nog vaak en graag aan denk
Een open plek, een stille wenk*

*Ik dank je Andries goede vriend
Jij had zelf best wat meer verdiend*

-Nico-

Buurtpraot



De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* De Scheenekamp kan over enige tijd nieuwe bewoners verwelkomen. Familie Nikken is verhuisd en de nieuwe bewoners zijn al bezig in het nieuwe huis. Theo en Anja met hun drie kinderen komen hier te wonen.

* De bewoners van De Kampen zijn bijzonder reislustig. Familie Diever is net terug uit Cuba en hebben daar bijzondere ervaringen opgedaan. Van 28 september t/m 5 oktober hebben 5 vrouwen uit Oldeholtpade weer hun traditionele twee jaarlijkse wandelweek beleefd. Na Spanje, Portugal was nu Griekenland aan de beurt. Tecla, Louise, Hennie, Margreet en Marianne hebben twee eilanden bezocht nl. Kefalonia en Ithaka. Iedere dag stond er weer een nieuwe route gepland. Met wandelen zie je heel veel van de nabuur en kom je snel in contact met andere mensen. Dit maakt het steeds weer bijzonder. Ook dit keer was het weer een geslaagde reis.



* Mooie lange zomer met evenzovele mooie zomeravonden maar geen buurt bbq kunnen plannen? Dan maar iets organiseren als de dagen gaan korten hebben enkele dames gedacht en vervolgens uitgevoerd.

* Op een herfstige nazomermiddag in de loods van Kemper kwamen zo'n 20 personen bij elkaar voor een stampotbuffet met verhalenbingo. Geheel onverwacht bleek dit een groot succes met een griezelig Halloween verhaal waarin alle 75 getallen van een bingokaart verwerkt waren.

* De warme droge zomer heeft zo ook z'n herinneringen en sporen nagelaten zowel voor mensen, dieren en de natuur. De natuur herstelt zichzelf wel heel vaak maar niet in alle gevallen. Wat te doen met een half dode coniferen haag of een gazon vol met moeilijk uit te roeien onkruid zoals de wilde geranium? Wie het weet mag het zeggen!

* Hans en Saskia Hogeling zijn aan de Hamersweg komen wonen met grootse plannen om het ouderlijk huis te vervangen voor een royale nieuwe eigentijdse woning. Hun kwam de droge periode uitermate goed uit want de sloop en de start van de nieuwbouw verliep voortvarend.

* De bouwplannen van Hans en Saskia worden momenteel uitgevoerd maar naar verluidt zijn er nog meer buurtbewoners die bouwplannen hebben. Waar een burenmiddag al niet goed voor is.....

Even voorstellen



Wij, Martijn, Anouk, Charlotte en onze Old English Bulldog Aiden, zijn in augustus in Oldeholtgade komen wonen. Voorheen hebben wij een aantal jaar samen in Wollega gewoond en waren toe aan wat meer ruimte en een meer dorpsgevoel. Onderhand zijn wij helemaal gesetteld en voelen wij ons helemaal thuis. Martijn werkt bij Defensie en ik werk op een kinderveenwoning van Talant. Samen met Charlotte en Aiden zijn wij veel buiten te vinden en genieten wij van de dieren in de wei, waar Charlotte helemaal enthousiast van wordt en natuurlijk van het speeltuintje in de buurt. Nou wie weet spreken wij elkaar nog! Groetjes van ons.



Hallo allemaal,

Sinds kort wonen de kinderen en ik in Westerhofstraat 5. Ik ben opgegroeid in Oldeholtgade, hoewel ik 20 jaar in Leeuwarden heb gewoond voelt het vertrouwd om hier weer te wonen.

Mijn ouders, zus en broer wonen vlakbij. We kregen heel lief bloemen van de burens toen we net verhuisd waren, en wat ik ook mooi vind is dat Elske tegenover ons woont. Ik ben opgegroeid met haar ouders aan de overkant van de straat en nu mijn kinderen met haar. Ik werk in Zwolle maar ik ben voor mijn werk ook veel in de Randstad, dat speelde een grote rol om te verhuizen. Maar wat ook meespeelde was dat na de geboorte van de kinderen, ik erachter kwam dat ik ze het liefst in een dorp zou laten opgroeien en dichterbij mijn familie.

Kaia wordt in januari 5 jaar en Thom is net 3 jaar geworden. Thom wil graag gaan voetballen en Kaia wil graag paardrijden. Eerst maar eens de zwemdiploma's! Ze missen ons oude huis nog wel een beetje.

Maar de afgelopen jaren gingen de kinderen al naar 't Hummelhûs en Kaia ging vervolgens naar de St. Franciscusschool. We zijn nog druk aan het verbouwen. Ik denk dat het met Kerstmis binnen af is, mede dankzij mijn supervader. Kaia, Thom en ik zien uit naar een nieuwe start in ons leven!

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe & alle goeds in 2019!

-Groetjes van Bea de Boer-



Wij zijn Benji Hulzinga en Janet Ketellapper en wij zijn sinds augustus in Oldeholtgade komen wonen. Oorspronkelijk komt Benji uit Noordwolde en Janet uit Wolvega. Oldeholtgade ligt er mooi tussenin. We wonen hier nu alweer drie maanden en de tijd is voorbij gevlogen.

Benji is één van de bekende gezichten in de Praxis in Wolvega. Janet werkt bij Dyslexiezorg Noord-Nederland en doet onderzoek bij kinderen waarbij er een vermoeden van dyslexie bestaat en daarnaast geeft ze behandelingen als er dyslexie is vastgesteld.

We vinden het beide erg leuk om te sporten. Benji voetbalt al sinds zijn 5^e en Janet schaatst al sinds haar 6^e. Samen zitten we vaak op onze racefiets of mountainbike. Afgelopen zomer zijn we vanwege de verhuizing niet op vakantie geweest, maar de jaren daarvoor zijn we naar Frankrijk geweest. We hebben daar onder andere de Alpe d'Huez en de Galibier beklommen. Voor de aankomende zomer staat fietsen in Italië op ons wensenlijstje. Maar eerst gaan we (proberen om) aankomende winter de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee samen uit te schaatsen. En als de echte tocht ooit nog mag komen, zullen wij erbij zijn!

Vreemde vogels

En opeens was hij er weer, mijn oude vriend. Hij had het chaletje op de minicamping al besproken bij Femmie Ragers. Voor hem niets nieuws, hij logeert daar wel vaker. Deze keer was hij er dus weer en had zijn wandelvriend Bernhard weer meegenomen. Die begint hier ook al aardig thuis te raken. Ze hadden ook bij ons kunnen logeren maar gaven toch de voorkeur aan het chalet. Ze willen niemand tot last zijn. Dat doen ze ook niet maar zo is Jack nu eenmaal. Deze sympathieke Limburgers hebben iets met wandelen en fietsen en Weststellingwerf. Oldeholtgade in het bijzonder. Jack en zijn vrouw Annemiek kennen we al bijna veertig jaar. Beiden werkzaam in het onderwijs, Jack inmiddels gepensioneerd. Ooit op een vakantie in Zuid Frankrijk ontmoet. Leuke lui, meteen goede klik. Maar vaak hebben dergelijke vakantie ontmoetingen een beperkte houdbaarheid. Zo niet met Jack en Annemiek. Het contact hield stand. Onze bezoeken aan Limburg waren voor ons mini vakanties in het buitenland. Zo voelde dat. Jack en Annemiek hebben iets met Friesland en de Stellingwerfen. Het gezin is vertrouwd met deze streek en daarmee is de cirkel rond. Hun familie voelt een beetje als onze familie en met een portie wederzijds respect bouw je een vriendschap voor het leven. Of zoals Jack het zegt: "Friezen en Limburgers gaat altijd goed".

Jack hoeft je niets te vertellen over het reilen en zeilen in Oldeholtgade. Hij volgt het op de voet en als trouwe lezer van Hologenpathe blijft hij ook geïnformeerd. Ik stuur met enige regelmaat de jongste edities naar Limburg. Zoals gezegd, waren Jack en Bernhard onlangs weer in Oldeholtgade om te wandelen en te fietsen. Vooral wandelen is hun passie. Het is ontspannend en zij bepalen zelf hoe hun dag er uit gaat zien. Daarnaast komen zij op de leukste plekjes en ontmoeten zij mensen van allerlei pluimage. Het hoeft ook geen fortuin te kosten. Een goede wandelbroek en schoenen en de wereld ligt aan hun voeten. Vanuit Limburg kunnen zij dan ook eindeloos wandelen in het aangrenzende België en Duitsland. In het verleden heeft Jack zich ooit een keer gewaagd aan de Elfstedentocht op de (race)fiets. Hij heeft het volbracht. Nu doen we het wat rustiger aan.



We hebben samen een mooie fietstocht gemaakt in het Fries/Drentse Woud. Op de elektrische fiets weliswaar. Jack heeft eerder dit jaar een zware hartoperatie ondergaan en elektrisch fietsen leek ons verstandiger. Bernhard is ook niet meer piep maar als super fitte voetbalscheidsrechter op nationaal niveau deed hij mee voor spek en bonen. Vervolgens hebben we nog een dag vrijgemaakt voor een wandeling door het oude Leeuwarden, waar ik mijn meerdere moest erkennen in Jack als stadsgids. Limburgers houden van het goede leven, dus we hebben op hun uitnodiging, nog aangenaam kunnen verpozen bij de Rustende Jager. De beide heren voelen zich prima thuis in Oldeholtgade, of zoals Bernhard zegt: "iedereen, maar dan ook iedereen, zegt op straat gewoon Hoi! tegen ons. Dat kennen wij echt niet".

Ik hoop dat we deze "Vreemde Vogels" nog vaak mogen verwelkomen in Oldeholtgade!

-P.R.-

Wetenswaardigheden



Doppenactie t.b.v. opleiding blindengeleidehonden.

Hallo mede-doppen-spaarders.

Voor een poosje terug konden alle doppen op verschillende adressen hier in het dorp en in de kerk van Oldeholtwolde ingeleverd worden. Dit was een groot succes. Toen bleek dat de doppen ook bij het dierenartscentrum in Wolvega ingeleverd kunnen worden, werd iedereen daar naar toe verwezen. Maar omdat er een innamepunt dichtbij was, hebben ze besloten om daar nu alle doppen te verzamelen. Dus....

Schone en gesorteerde doppen kunnen gebracht bij Hekla Kringloop, deze staat op de Houtstraat 2, 8471 ZX in Wolvega. Tel.nr. 06-12413721. Openingstijden Ma-vr. 10.30-17.30/za. 10.00-16.00uur.

Hieronder nog wat extra informatie over de doppeninzamelingsactie.

Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden?

De basisopleiding van de honden kost €5.000,-. Alle kosten zijn hierin inbegrepen. Te denken aan voer, medische onkosten, KNGF-instructeurs en professionele begeleiding van het pleeggezin. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 11 miljoen doppen nodig.

Waarom mogen er alleen harde plastic doppen worden gespaard?

We sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen zijn of dubbel te vouwen mogen ze niet ingezameld worden. Waarom doen we dat? Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dit verstoort en vervuult het proces, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor ons.

De doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Als verwijderen niet lukt, moet de dop weggegooid worden.* Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht om er uiteindelijk plastic pallets van te maken.

Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs afgekeurd worden. * Uitzondering zijn de 'silicone' binnenzijden van frisdrankdoppen. Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen dat deze mogen blijven zitten.

Alleen dan weten we zeker dat de doppen uit die grondstoffen bestaan die het recyclebedrijf aanneemt en KNGF Geleidehonden daarvoor een vergoeding geeft. Andere plastic voorwerpen vervuilen de lading en brengen hierdoor extra kosten met zich mee. Bekijk de richtlijnen voor doppen die kunnen worden ingezameld.

Regel: we zamelen doppen alleen in als ze schoon zijn. Waarom is dat zo? De zakken met doppen zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken. De dop afspoelen is voldoende.

Wat wordt er na recycling van de doppen gemaakt?

Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is dus milieubewust. Het spaart ook bomen die anders voor de pallets waren gebruikt.

Meer info <https://www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen>



geleidehond.nl

Derde editie Olpae Kwist op de kalender

Na de daverende successen van editie één en editie twee is het alweer tijd voor het leren jubileum van Olpae Kwist. Dit jaar valt de editie op 2 februari 2019 en opgave is mogelijk vanaf 31 december 2018, klokslag 24.00 uur.

Olpae Kwist is een dorpsquiz die buiten de lijntjes kleurt van wat een eerste gedachte van een dorpsquiz is. Dit interactieve spektakel dat zorgt voor een sportieve strijd tussen buurten, families, gezinnen, vrienden en vriendinnen is een quiz met meerdere elementen. Men moet opdrachten doen, verstand hebben van de regio, verstand van allerlei andere zaken en handig met gadgets kunnen zijn om de quiz te kunnen volbrengen. Het is een quiz voor jong en oud en om hoog te kunnen scoren is ook de juiste mix van deelnemers nodig. In vorige edities waren er vragen over bouwkunde tot aan de zorg en van sport tot aan geschiedenis. Ieder zijn kennis komt dus van pas en een uitgebalanceerd team zorgt voor het beste resultaat.

Met 24 opgaven was de editie 2018 een geslaagde editie. Uiteindelijk was het team Kwistetniet die de bokaal mee naar huis nam en er waarschijnlijk in 2019 vele teams zijn die graag bovenaan de apenrots willen staan. Olpae kwist start dit jaar in de kantine van Voetbal Vereniging Oldeholtpade, Hamersweg 16 te Oldeholtpade, waar de volle map met vragen moet worden ingeleverd. Zal ook dit jaar het dorp weer in rep en roer staan. Eén ding is zeker, ook de editie van 2019 zal zorgen voor vele hersenkrakers, momenten van spanning en een geweldige sfeer binnen de dorpsgrenzen van Oldeholtpade. Op 16 februari 2019 worden de antwoorden bekend gemaakt en de winnaars gehuldigd in café de Rustende Jager te Oldeholtpade.

Deurschilden met Kerntrekbeveiliging is een verplichting!

Gelet op de donkere dagen die komen gaan en de huisinbraken die de laatste periode zich helaas ook weer in Oldeholtpade hebben voorgedaan is onderstaand gegeven een waardevolle aanrader.

Kerntrekbeveiliging wordt toegepast om de inbraak methode kerntrekken tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag met **kerntrekbeveiliging** is voorzien van een hard metalen bescherming, die de cilinder beschermt tegen uitboren en het uittrekken van de cilinder. U kunt er ook voor kiezen om alleen de cilinder te vervangen door een anti-kerntrek cilinder. Beide voldoen aan SKG***. Na het lezen van dit artikel bent u al aardig op de hoogte van dit serieuze probleem wat de kop ingedrukt moet worden. Momenteel is kerntrekbeveiliging een eis voor nieuwbouw volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en is het **sinds april 2014 ook verplicht** voor bestaande bouw.

Advies van Bouwbedrijf Kemper: laat uw huis controleren door een deskundige en zo nodig Veiligheids Beslag een ramen en deuren plaatsen.

Verhuisbericht belastingpraktijk Cornelis Jansen

Centraal in Oldeholtpade aan de Hoofdweg 169-A, aan de rand van de mooie natuur, nabij mini-camping en evenemententerrein, staat een gebouw in vrolijke kleuren groen en wit. Maar, wie kent het niet? 't Anlopien ! Een bijzonder gebouw; destijds met de inzet van vele vrijwilligers en financiële steun uit de bevolking neergezet als peuter-speelzaal. Een flink deel van de dorpsbevolking en ook van daarbuiten heeft er "op school" gezeten. Helaas heeft de peuterspeelzaal enkele jaren geleden alweer haar deuren moeten sluiten bij gebrek aan kinderen.



Na lange tijd is er door het bestuur van de Stichting 't Anlopien weer een zinvolle bestemming voor het gebouw gevonden.

Met ingang van 1 november jl. is 't Anlopien" dé plek voor de Raad en Daad van Belastingpraktijk Cornelis Jansen, voorheen gevestigd aan de Voorkamp in Oldeholtgade. Een zinvolle bestemming omdat de Belastingpraktijk zo mooi past bij het principe van 't Anlopien, namelijk sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Dit komt vooral naar voren in de laagdrempeligheid en de sociale condities van Praktijk. De raad en daad van Belastingpraktijk Cornelis Jansen betekenen veel meer dan de naam doet vermoeden. Behalve dienstverlening aan ondernemers MKB en ZZP, helpt en begeleidt de praktijk startende ondernemers tegen lage tarieven met administratie, belastingen en allerhande andere ondernemerszaken. Particulieren kunnen rekenen op deskundigheid en ervaring in belastingzaken. Maar, ook in juridische zaken, zoals mediation (bemiddeling) bij erven, echtscheiding en overlijden; als een gulden middenweg tussen advocaat en notaris. Belastingpraktijk Cornelis Jansen nodigt iedereen uit om eens binnen te lopen in 't Anlopien voor gewoon een kijkje of vrijblijvend te informeren naar de geboden Raad en Daad.

Alzheimer de wereld uit! Ook Oldeholtgade hielp mee

In de Holenpathe van september/oktober deed ik een oproep voor Alzheimer collectanten. Nu kan ik melden dat het is gelukt om met zeven collectanten heel Oldeholtgade te bezoeken met de Alzheimer collectebus. Een teken dat een oproep in Holenpathe wel degelijk iets kan opleveren.

Na het tellen van de inhoud van de zeven collectebussen bleek de totale opbrengst € 439,60 te zijn.

Mede namens Alzheimer dank aan de collectanten, maar uiteraard ook aan een ieder die de collectant aan de deur niet teleurstelde.

En heeft u de collectant toch gemist en wenst u ook financieel een steentje bij te dragen. Dat kan nog op bankrekeningnr. NL86 RABO 0375 2534 83 onder vermelding van 'Collecteweek 2018'.

-Henk Koelma-





Plaatselijk Belang

Beste dorpsgenoten.

Regelmatig bereikt ons de vraag, waar houdt het Plaatselijke Belang (PB) zich eigenlijk mee bezig? Het PB vervult in het dorp vele taken en pakt daar waar nodig aandachtspunten op om zo een levendige en sociale gemeenschap te creëren. Welke taken vervult PB zoal in het dorp Oldeholtgade? Regelmatig treedt zij in overleg met de gemeente met de daarvoor aangestelde dorpencoördinator en er is regelmatig contact met de Vereniging van Kleine Dorpen (VKD). Wat staat er b.v. zoal op de agenda voor de komende tijd? Weg- en bermonderhoud, bereikbaarheid mobiele telefonie en aanleg glasvezel kabel. Een ander punt waar PB de laatste jaren veel aandacht aan geeft in het dorp, is hoe kunnen wij langer thuis blijven wonen op oudere leeftijd. PB neemt actief deel in het project ToekomstWonen.nu (zie website www.toekomstwonen.nu), dit is een initiatief dat ontstaan is door verschillende PB's, waaronder Oldeholtgade en nu is ondergebracht bij de VKD. Daarnaast is er de fietstunnel die binnenkort een opknopbeurt krijgt met een kleurrijke beschildering. Dit is een initiatief van de plaatselijke jeugd, gemeente en PB; komend voorjaar staat de opknopbeurt gepland. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de veiligheid in het dorp, er staan b.v. verdeeld over het dorp 3 AED's oftewel Automatische Externe Defibrillators. De AED commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 sportverenigingen (VVO, SCO en In et Hooft) en het PB. Daarnaast is PB in het bezit van het evenemententerrein en een minicamping. Op het evenemententerrein worden diverse evenementen georganiseerd en op de minicamping kunnen wij vele gasten ontvangen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Andere taken waar PB bij betrokken is, zijn de Dorpskrant, de website en de facebookpagina van Oldeholtgade, het dorpsarchief en het onderhouden van wandelroutes, Wilfred Berry 5-mei monument en Dominees Hoeke.

Dit is een inzicht waar PB zoal mee bezig is. Een steun in de rug is dat vele dorpsgenoten lid zijn van het Plaatselijk Belang. Mocht u nog geen lid zijn, laat het ons dan even weten? De contributie bedraagt slechts € 5,- bij incasso of €5,50 bij contante betaling per jaar. Aanmelden kan via emailadres: penningmeester@oldeholtgade.info of via penningmeester Henk Lugtenberg, G.F. Vosstraat 6, Oldeholtgade. Tel 0561-853584
Bestuur Plaatselijk Belang Oldeholtgade

Camping Perikelen

Het camping seizoen loopt weer ten einde maar vanwege het aanhoudende mooie weer staan er nog steeds gasten. Vanaf eind april is de camping eigenlijk nooit leeg geweest. We kunnen dan ook terug kijken op een geweldig seizoen.

Er hebben zich voor de camping spontaan twee nieuwe gastvrouwen aangemeld nl. Heleen Booij en Zwaantje Dijkstra.
Welkom, en heel fijn dat jullie zo nu en dan in kunnen springen bij drukte, vakantie en of ziekte.

Ook de groengroep is uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger nl. Jaap Langeveld.

De groengroep knapt wekelijks allerlei klussen op, zo wordt er gesnoeid, getimmerd maar ook het gras op de camping moet nu door hun gemaaid worden daar de gemeente dit niet meer doet.

Kortom er is altijd wel wat te doen!

Ook het pad naar de camping wordt door hun gemaaid en onderhouden. Dat dit niet de lekkerste klus is laat zich raden, omdat de groenstrook daar nog steeds gebruikt wordt als hondentoilet!

Dus ga maar na hoe ze er uit zien en ruiken als ze daar gemaaid hebben.

Daarom nog maar weer eens deze oproep: Ruim de hondenstront op!

Verder staat er aan het begin van het evenemententerrein een bordje:

LOS LOPENDE HONDEN NIET TOEGESTAAN, maar dagelijks zien we daar mensen lopend en met de fiets met één en soms twee honden los lopend naast de fiets het terrein op gaan, om hun hond daar vervolgens hun behoefte te laten doen!

O zeker, er zijn ook hondenbezitters die de hondenstront keurig op ruimen en dit waarderen wij zeker. Ook zijn er die de stront wel in een zakje doen, maar dan vervolgens dit zakje op een paaltje leggen??

Er zijn in het dorp enkele hondenpoepbakken geplaatst en het is toch een kleine moeite om de zakjes hier in te gooien of even mee te nemen naar huis? Kunnen we er met z'n allen nu niet voor zorgen dat het terrein poepvrij wordt en blijft?

Oproep:

Aan de kiosk bij de camping hangen reclameborden waar door enkele ondernemers uit het dorp gebruik van wordt gemaakt. Nu heeft een van de adverteerders opgezegd en is er nu dus een bord vrij gekomen. Onze vraag is nu welke ondernemer wil ons sponsoren via dit bord?

Inlichtingen bij Henk Luchtenberg tel: 853584

Jeugdvogelwacht



Excursie Giethoorn

Zondag 30 september, stond de excursie naar Giethoorn op het programma. Met wel erg veel auto's vertrok de karavaan van het voormalige café Wever richting het mooie en bekende waterstreekdorp Giethoorn. Hier stond een rondvaart op het programma door het oude centrum. Er hadden zich erg veel kinderen opgegeven uit verschillende hoeken. Toen ook Scouting groep Vledder de uitnodiging op zijn facebook deelde bereikte deze 'post' uiteindelijk 1148 personen op facebook.

Even werd het billenknippen. 'Project X Giethoorn' waren de krantenkoppen die wij al voor ons zagen. In Giethoorn aangekomen werd het wel even spannend of de vijftig toegestroomde personen in de rondvaartboot zouden passen. De ruim dertig kinderen konden wel een beetje inschuiven en zo konden ook de meegekomen ouders mee op deze prachtige ochtend. De motor werd gestart en we werden van de kant afgeduwd. De geschrokken blikken gingen naar het roer, want wie zou dit schip door de smalle grachten van Giethoorn loodsen? Bij veel mensen was het niet bekend dat ondergetekende deze zomer heeft gewerkt in Giethoorn en daarvoor ook het vaarbewijs heeft.

Het mooie Giethoorn was een beetje bijgekomen van de hectische zomer en zo werd het een rustgevende rondvaart. Wel moesten er onderweg heel wat opdrachten uitgevoerd worden. Verschillende vogelsoorten moesten worden geteld en verschillende lastige vragen over de geschiedenis van Giethoorn moesten worden beantwoord. Wel haalden sommige kinderen het tellen van het aantal 'wilde eenden' door elkaar met het aantal 'wilde chinezen'. Toen we door de smalle gracht op centimeters een andere rondvaartboot passeerden werd er gretig handen geschud tussen de kinderen en de chinezen in de andere boot. Er waren lastige vragen bij, wisten jullie bijvoorbeeld dat ze in Giethoorn Stellingwerfs praten?

De naam Giethoorn stamt af van de eerste bewoners. Deze mensen vonden in de bodem allemaal horens van geiten, die geiten waren omgekomen door een storm.



Deze mensen noemden dit gebied vanaf toen voor het eerst Geitenhoorn. Vernoemd naar de hoorn van de geit. En later is dit door het Stellingwerf dus Giethoorn (Gietern) geworden.

Na veel speur en telwerk kwamen we terug bij rondvaart Zuideinde. Na het aanmeren bespraken wij vanaf de boot de antwoorden die ingevuld waren bij de vele vragen. Het bleek dat de meeste kinderen erg goed opgelet hadden en de meeste vragen dan ook goed wisten te beantwoorden. Een leerzame en mooie ochtend dus. En ik denk dat de meeste kinderen wel wat bij is gebleven over de cultuur en natuur in Gietern. Ook mooi om te zien dat er naast leden, ook een paar potentiële leden en een paar leden van de natuurclub 'de jonge woudlopers' uit De Hoeve aanwezig waren bij deze activiteit. Zo blijft onze vogelwacht een actieve jeugdtaak hebben en ook de samenwerking met andere verenigingen die de natuur een warm hart toe dragen is een mooie ontwikkeling. Rondvaart Zuideinde hartelijk dank voor de gastvrijheid.

Ik hoop dat de kinderen en ouders net zo hebben genoten als de schipper.
(Op facebook staan meer foto's)

-Peter-

23^e Ooldejaorskuier

Ook dit jaar gaan we weer een mooie tocht in de buurt maken. Mijn oog is dit keer gevallen op de zuidwest kant van Wolvega. Dit gebied was vroeger voornamelijk heide en richting de Lende ontstonden door turfwinning mooie petgaten en lommerrijke "haegen". We starten bij de eeuwenoude boerderij van Tjebbe Koopman. Helaas is verleden jaar het achterste deel ingestort en staat alleen het voorhuis nog in de benen. Tjebbe zelf zal ook meelopen en weet ook veel van de historie van dit unieke gebied. Al met al weer voldoende ingrediënten voor een mooie winterkuier. Na afloop kunnen we ons weer te goed doen aan lekkere snert of bruine bonen soep.



Door de sluiting van café Wever hebben we gelukkig de volle medewerking van Marcel en Marja van de Rustende Jager gekregen. Dus in deze sfeervolle locatie kunnen we deze keer gezellig nazitten en wat nuttigen.

Datum: zaterdag 29 december 2018

De lengte is ongeveer 7 kilometer

Laarzen of waterdicht schoeisel van harte aanbevolen

Vertrek bij café Wever 13.15 uur

Opgave: Freddie de Vries Tel: 688749

Herfstvakantie!

Op vrijdag 19 oktober kregen we herfstvakantie.

Op zondags had ik een ponywedstrijd.

Door de week heb ik met verschillende kinderen afgesproken.

Ook met Lieke, daarmee had ik ook gelogeerd. En was ik naar de Vinkega bokaal geweest (een ponywedstrijd) Daar was ik de beste combinatie met mijn pony Pinto!

Ik had ook nog met Noortje afgesproken dat was leuk! De laatste zondag van de vakantie had ik een verjaardag van iemand en toen gingen we voetballen in het donker en viel ik in een droge sloot met drek!

Hannah Hoeksma

Op vrijdag 19 oktober kregen we herfstvakantie.

We hebben gezwommen in het zwembad in Meppel.

En we hebben ook nog met de buurjonges

in onze achtertuin een hut gebouwd van hout en pellets.

En we hebben ook nog een bananen brood gebakken en

Een appel kruimel taart gebakken.

En ik heb ook nog heel veel ge gamet.

En we zijn ook nog heel veel bij het nieuwe huis geweest

Groetjes Ruben van Veen

Herfstvakantie

Op vrijdag 19 oktober hadden we herfstvakantie.

Op vrijdag had ik met Eva afgesproken en gingen skeeleren.

Op zaterdag ben ik met Eva naar het trampolinepark geweest en heeft ze bij mij geslapen en toen hebben we film gekeken. ik heb ook nog met Eva gezwommen.

Op zaterdag had ik een verjaardag van mijn neef en het was super leuk.

Groeten Rowena Ferwerda

Herfstvakantie

Op 19 oktober vrijdagmiddag hadden wij herfstvakantie.

Toen heb ik mijn boek gepakt en ging lezen daarna met de opa en oma fraterman thee drinken

(EEN UUR LATER) ging ik tiktok doen en in de avond naar korfbal.

(VOLGENDE DAG) 's middags ging ik naar wolvega om met mijn Zoé te

logeren en toen zijn we 22:30 naar bed gegaan. VOLGENDE MORGEN

gingen we een film kijken en een serie de ponyzitter's

En elkaars haar gedaan ik had bij haar een donut knoet gemaakt. En toen

gingen we naar de verjaardag van Lianne maar zij was ziek dus daar was

niks aan! (3 DAGEN LATER) ik ging met mam te winkelen in Hereveen en

heb schoenen gekregen en ben naar de bios geweest de film genaamt SMAL

FOOT en ik benook nog in Wolvega geweest en toen heb ik lipclos gekocht

maar die liet ik vallen en toen was hij kapot pap heeft die gemaakt.

En DONDERDAG gingen we met papa mama opa oma en nichtje en nicht naar het wouda gemaal in Lemmer.voor de rest weet ik het niet meer!
HET WAS SUUUUUUUUUUUUPER LEUK !!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Lieke Meijerink

Een school is een lerende organisatie. Dat geldt voor de leerlingen maar ook voor het team. Zo zijn we dit schooljaar gestart met een teamscholing over het EDI model.



Ik zal daar kort iets over vertellen.
Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. Door Expliciete Directe Instructie (EDI) controleert de leerkracht in de instructie al of de leerlingen het allemaal begrijpen. Als ze aan de verwerking beginnen op het Chromebook of in het werkboek weet de leerkracht dat bijna alle kinderen de les goed kunnen maken. De kinderen die moeite hebben met het lesdoel krijgen daarna extra instructie. Omdat je alle kinderen actief mee wilt laten doen, hoeven ze niet hun vinger op te steken. De leerkracht heeft een beurtenbakje. Zo weten de kinderen van te voren niet of ze de

beurt krijgen. Dus opletten!
Daarnaast zijn we blij met de Chromebooks en iPads. De leerlingen kunnen hier al goed mee overweg.
Toch is het zaak dat de leerkracht bepaalt hoe de doelen worden behaald op een dag. Want een rekenles met oppervlakte berekenen doe je in school, op de vloer of op het plein en niet op de computer.



Hier hebben we het geregeld over met elkaar en dat is ook een lerende organisatie. Met elkaar over onderwijs praten, delen van nieuwe inzichten, verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en zorgen dat we doen waar we goed in zijn!

Dit zal altijd moeten passen bij de doelstelling van de school: We willen een school zijn waarin kinderen zich thuis voelen.

We staan ervoor kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op alle leerlingen die onze school bezoeken, ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft.

Actief leren, betrokkenheid en saamhorigheid zijn de speerpunten.

Aan het eind van de basisschool willen wij onze kinderen genoeg bagage meegeven om als mondige en zelflerende jonge mensen hun weg in de maatschappij te kunnen vervolgen. Samen spelen, samen werken, samen leren, samen leven, samen zijn.

Uit onze doelstellingen en visie hebben we de volgende missie ontwikkeld: *"De Striepe laat kinderen met plezier ontwikkelen tot Kanjers binnen een veilige, gezonde school."*

Met vriendelijke groeten,

-Hinke Heida-

S.C.O



Donkere dagen (wolken) boven de hoofdmacht van SCO

De vorige keer schreven we al: Een zwaluw maakt nog geen zomer. Dat blijkt nog maar eens halverwege het veld seizoen en aan de vooravond van de start in de zaal. Na de sprankelde seizoenstart bleek onze hoofdmacht kwetsbaar in scorend opzicht, waardoor men halverwege het veldseizoen zowaar rode lantaarndrager was. Wie had daar na de openingswedstrijd op gerekend. Zwaar bevochten winst in de eerste return zorgde er uiteindelijk toch nog voor dat SCO 1 als nummer 5 de zaal in gaat. Maar in het 2e deel van het veld zullen de mouwen nog flink opgestroopt moeten worden om het Hoofdklasseschap veilig te stellen. En dat zal komend zaalseizoen niet anders zijn. In deze vorm is handhaving in de zaal dan ook de doelstelling van de technische staf die zich meer had voorgesteld van dit eerste deel veld. De koppositie van SCO 3, herfsttitels voor het Midweek team alsmede SCO B1 zorgden uiteindelijk gelukkig toch nog voor wat opklaringen.

Daarnaast richtte men zich binnen de club op een perfecte organisatie van de Halloween MTB tocht over 15 en 30 km, welke liefst 350 enthousiaste bikers trok. Daarnaast hoopt men dat de gemeente erin slaagt op korte termijn het horecagedeelte in Sportcentrum De Steense weer op een goede manier in te vullen al is men blij met de door cateraar Peter van Kerkvoorde geboden noodoplossing. Want ook de sporter zelf en het publiek kan niet zonder de nazit in een gezellige kantine. Maar deze moet wel gerund worden. Dat weet men binnen SCO maar al te goed na het vertrek van Thea Zandstra, de 'spin in het web' binnen de eigen kantinecommissie, aan het eind van vorige seizoen. Niet iedereen staat tegenwoordig te dringen om een structurele kadertaak binnen wat voor organisatie dan ook op zich te nemen.

Aan het komend zaalseizoen neemt SCO met 6 seniorenteamen, 1 A-, 1 B-, 1 C team, 3 D-teams, 6 E-en 2 F-teams deel, zodat er elk weekend wel het nodige blauw in De Steense zichtbaar zal zijn. De thuiswedstrijden van SCO 1 staan gepland voor zaterdag 17/11 Unitas, 24/11 AW/DTV, 9/12 Wageningen, 13/1 Mid Fryslan, 26/1 Rohda, 9/2 Dalto en 9/3 Oost-Arnheim. De aanvangstijd is op zaterdag 20.00 uur en op zondag 14.30 uur. Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl

VocaLinde



VocaLinde werkt aan kerstconcert

De afgelopen maanden stonden onze repetities in het teken van het aanstaande kerstconcert, dat we op 14 december gaan geven in de kerk in ons eigen Oldeholtgade. Natuurlijk kunt u in deze laatste weken van het jaar naar verschillende concerten maar we willen het onze natuurlijk van harte bij uw aanbevelen. We kiezen voor een gevarieerd programma met nummers die natuurlijk op de kerst zijn gericht maar ook met nummers die er tegenaan hangen. De wereld waarin we leven is in de laatste weken van het jaar sfeervol en we willen dit graag overbrengen op u als publiek. Natuurlijk zitten er meezingnummers bij waarbij u kunt meezingen. Kortom het is zeker de moeite waard om dit concert te bezoeken. Vrijdagavond 14 december om 20.00 uur in de kerk.

In oktober hielden we ons najaarsconcert in de zaal van De Rustende Jager, ons nieuwe thuis waar we dus ook de repetities houden. Er had wel wat meer publiek mogen komen maar het concert was een succes. Met onze vaste dirigent Hinke Jelsma en gastpianist Lodewijk Buscher, konden de aanwezigen zeker genieten van onze zang en het wel zeer professionele pianospel.

Heeft u die avond gemist, maak dan gebruik van de herkansing en kom naar ons kerstconcert!!

The Flying Stars



The Flying Stars hebben 2 drukke weekenden had. Twee keer een optreden in de Rustende Jager en twee keer in zaal Klijnstra.

Veural de optredens in Hooltpae weren gauw uutverkocht. Toch hatstikke mooi om weer een thuis wedstried te hebben.

En alles leup as een tierelier, al vanaf et begin zat de stemming d'r goed in. Eerst wat gimmestieken om de spieren los te kriegen.

Omdat Metsje d'r niet was kregen Romana en Aagje now hun kaans om te laoten zien dat ze ok nog wat aandere konnen as zingen. Ok de mooie foto's die te zien weren via de beamer vullen in de smaek.

En Wout had weer succes mit zien autogien.

Alliend, oonze tenielmeester Gerrit was een betien ongelokkig de eerste aovend. Hi'j stroffelde et teniel op en kwam mit de kni'je in et schilderij terechte, zodat daar een flinke winkelhaoke in zat. Mit tape op de achterkaante is d'r now haost niks meer van te zien.

Zoe'n dikke vuufhonderd meensken hebben de veurstelling zien disse daegen. En now gaon we naar Nieuw Amsterdam, Oranjewoold en Munnikeburen.

Hopelik gaon disse meensken ok lekker genieten van the Flying Stars.

-Femmie-

Prikbord

Kopij inleveren vóór 19 januari 2019
Thema "Liefde voor..."

Kerstconcert VocaLinde
14 december 2018

Ooldejaorskuier

29 december 2018

OLIEBOLLENACTIE V.V.O.



31 december

huis-aan-huis

Op **maandag 31 december** gaan we tussen 10.00 en 13.00 uur heerlijke, verse oliebollen van Vliegendehand verkopen langs alle deuren in Oldeholtpade, Ter Idzard, de Hoeve, Olde- en Nijeholtwolde. Woont u niet in bovenstaande dorpen maar wilt u toch oliebollen van onze vereniging kopen dan kan dat op bestelling via oliebollenvvo@gmail.com voor de kerstdagen. U dient dan zelf uw bestelling af te halen op de 31^e tussen 11.00 en 12.00 uur.

Prijzen;

Oliebollen zonder rozijnen	10 voor € 7.00
Oliebollen met rozijnen	10 voor € 7.00
Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen	10 voor € 7.00
Appelflappen (alleen via bestelling!)	4 voor € 6.00



Kerkepraot



Vorige maand kon u mij aantreffen in Ter Idzard. Tijdens de theatrale tocht De tael van et hatte (De taal van het hart) zag u mij in mijn tuin. De tuin van meneer pastoor. Misschien was ik Wicherus Jacobi. Hij wordt vermeld als zijnde de pastoor van Ter idzard in het jaar 1561 (*1).

Degenen die bij de voorstelling waren kunnen zich dit bezoekje aan mij waarschijnlijk goed herinneren. Voor de lezers die er niet bij konden zijn is mijn verhaal hopelijk een leuke manier om toch nog een beetje van de sfeer te kunnen proeven en een idee te krijgen van dit deel van deze bijzondere gebeurtenis in Ter Idzard.



Foto: Lenis van den Broek

Mijn bezoekers verwelkomde ik met de woorden:

Daenk veural niet, volk, dat dit een makkelijke tied veur me is. Ik bin hier al de joaren deur de pastoor west.” (*2)

Ja, we schrijven het jaar 1579 en in de Stellingwerven, als ook in de rest van wat nu Nederland is, was het rooms-katholieke geloof al eeuwen de enige godsdienst. Er waren nog geen dominees, de pastoors waren de geestelijke verzorgers in de dorpen en de steden.

“Ik kenne de meensken van dit dörp. In de biechtstoel hebben ze mi’j heur vraogen en perblemen verteld en veurlegd. Ik hebbe luusterd en road geven”.

Maar nu is het een moeilijke tijd, het zijn donkere dagen voor mij en mijn collega pastoors. “En doe wi’jde d’r inienend een aandere wiend en de roomsen mossen en moe’n et nog altied ontgellen. Krek as deugt d’r niks meer van mien godsdienst”. In de afgelopen jaren, beginnend in 1566 heeft er namelijk een beeldenstorm plaatsgevonden. Het protestantse geloof is ontstaan en bracht een vaak gewelddadige en grondige “reiniging” van de rooms katholieke kerken met zich mee. De kerken werden ontdaan van de beelden van de katholieke heiligen en andere uiterlijke kenmerken van het rooms – katholieke geloof. “Wat het de Beeldestorm me zeer daon. Raozerds en beulders die de beelden van mien heiligen an gruzelementen sleugen. Ik hebbe gelokkig krek op `e tied et beeld van de heilige Bonifacius op een veilig plak verstoppt”.

Dit moment maakte u mee: ik in mijn tuin, bezig om dit beeld te begraven. Bonifatius kent u natuurlijk. Hij was de grote heilige die in 754 bij Dokkum vermoord werd. In dat jaar was hij naar Friesland gekomen om ondanks zijn hoge leeftijd – hij was inmiddels 80 jaar oud – een poging te doen om de Friezen te bekeren tot het katholieke geloof. Direct na zijn dood werd hij heilig verklaard.

Mijn kerk hier in het dorp is naar hem genoemd: de Bonifatiuskerk.

De Beeldenstorm bracht mij en veel van mijn collega's ook een andere en grote verandering. "En now is et tied. Hora est. Ze willen da'k van een pastoor veraandere in een dominee".

Een verrassend historisch feit! In Friesland gingen daadwerkelijk pastoors over naar het nieuwe protestantse geloof. Dit kon, omdat de Friese kerk een sterke mate van vrijheid genoot. De bisschop van Utrecht had weinig invloed op de Friese kerk, zodat de pastoors zelf hun houding en reactie op de veranderingen konden bepalen. Een deel van de katholieke pastoors koos voor het hervormde geloof. Overigens niet in alle gevallen geheel vrijwillig. Zo klinkt het ook enigszins in het verhaal van onze dorpspastoor.

Hij vervolgt nu weer zijn verhaal.

Ik besluit om in het vervolg mijn roeping en taken als pastoor voort te zetten in het ambt van dominee, omdat de band met de mensen uit het dorp voor mij het belangrijkste is.

"Deo Volente dan mar, as God dat ok wil, za'k et perberen. Alles veraandert om me henne, mar God blijft altied dezelfde God. Die gedaachte geft me rust en steun".

Nu, ruim 400 jaar later, staat de Bonifatiuskerk nog steeds in Ter Idzard. Ik, die meneer pastoor speelde, ben al jaren dominee van uw dorp. De voorgaande gedachte was voor mij de meest positieve tekst uit mijn rol, want ik ervaar dit ook nu zo. God is en blijft dezelfde God, door de eeuwen heen, niet gehinderd door grenzen tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. In de kerk van Ter Idzard, die het eindpunt vormde van De tael van et hatte, worden al lang geen kerkdiensten meer gehouden. Wij, als kerkgemeenschap Ter Holten willen hier éénmalig verandering in brengen.

Hierover kon u lezen in mijn vorige artikel.

De

dienst wordt gehouden op 9 december en begint om 10.00 uur

's ochtends. Iedereen is welkom. We verkopen geen kaarten en hopen u allen een zitplaats te kunnen bieden en anders moet het 'gewone volk' achterin staan, net als 450 jaar geleden.

"Gao mit God, volk ! "

Ds. G. P. den Hollander

*1. Wicherus Jacobi werd in 1934 in een artikel van de Leeuwarder Courant Wycher Jacobsz. genoemd. Hij was in ieder geval al voor 1544 pastoor van Ter Idzard. Informatie van Joop Sanders uit Ter Idzard.

*2. De teksten in het Stellingwerfs zijn geschreven door Johan Veenstra uit Nijeholtpade. Het zijn de letterlijke zinnen uit mijn rol als pastoor in De tael van et hatte.

Column

De donkere dagen. In deze tijd van het jaar denken we dan meteen aan “de donkere dagen vóór Kerst”. Alsof er geen donkere dagen meer zijn in de periode na de Kerst? Onzin natuurlijk, want we begrijpen allemaal wel wat hiermee bedoeld wordt. Het gaat om de gezelligheid, de knusheid en het vooruitzicht op de feestdagen waar mensen warmte zoeken terwijl de dagen korter en de nachten langer worden.

Kunnen we tegenwoordig nog wel spreken van donkere dagen (of nachten) in een dichtbevolkt land zoals Nederland? Zodra de donkere dagen zich aanmelden, wordt al vroeg begonnen met het verdringen van het duister. De winkelstraten zijn aan het eind van de middag al vrolijk verlicht i.v.m. de naderende feestdagen. En wanneer de avond zich aandient, veranderen de steden en dorpen in ware lichtshows. De wegen die de steden met elkaar verbinden worden lichtslangen en de industrie gebieden (waar vaak continu gewerkt wordt) doen ook nog een duit in het zakje. Dit alles draagt bij aan een leefomgeving waar het eigenlijk nooit echt donker wordt. Ik heb eens een opname gezien vanuit een ruimtestation. Deze opname liet het donkere deel van de aarde zien. Dus het deel van de aarde waar het nacht was. Ik wil niet overdrijven maar het leek wel een grote disco-bal met al die fonkelende lichtjes! Zelfs in het donkere continent Afrika zijn grote steden zoals



Mombassa, Nairobi en Johannesburg duidelijk te zien. In ons eigen landje is het niet veel beter. Waar je vroeger nog kon verdwalen op de nachtelijke Veluwe, kun je nu met behulp van de lichtgevende bakens van de A1, de A12 en de A50 je positie bepalen. Het strooilicht van Arnhem, Apeldoorn en Beekbergen helpen ook een handje.

Waar kun je in Nederland nog genieten van een inktzwarte nacht met een prachtige sterrenhemel? Het schijnt op Vlieland nog te kunnen en op de Drentse heide worden ook nog “sterrenwandelingen” georganiseerd. Maar met de nabijheid van steden zoals Assen, Emmen en Hogeveen stel ik me daar niet te veel bij voor. Ook hier is strooilicht de boosdoener. Wie nog eens een echte sterrenhemel wil zien, zal wat verder van huis moeten. Het is nu eenmaal de prijs die we moeten betalen voor een wereld in een technologische versnelling. Waar de Engelsen nog spreken van “The Dark Ages” wanneer ze het over de Middeleeuwen hebben, zijn wij nu kennelijk op weg naar een “verlichte” wereld. Het begrip dag en nacht zal veranderen en daarmee ook de nachtrust. Maar de mens past zich aan en dat zien we al langer gebeuren. Wereldwijd wonen en werken mensen in miljoenensteden waar het nooit donker wordt. Toch (over)leven mensen onder dergelijke omstandigheden simpel en alleen omdat mensen flexibel en inventief zijn. Ze creëren hun eigen dag en nacht. Denk bijvoorbeeld aan lange vluchten naar verre bestemmingen.

Op gezette tijden gaat de verlichting uit en de schuiven voor de ramen om een kunstmatige nacht te creëren. De meeste passagiers vallen dan meteen in slaap. En zo neemt de mens steeds meer afstand van het natuurlijk ritme van dag en nacht.

In Oldeholtspade zal het voorlopig nog wel meevallen. Met de "lichtstad" Wolvega op enkele kilometers, kun je 's nachts nog prima verdwalen langs het Scheenebospad! Dus laat de donkere dagen maar komen. We zijn er klaar voor.

-P.R.-

Kerstverhaal

De mooie jurk hangt onder een hoes in haar kast. Niemand weet dat ze hem al weken geleden kocht. Afgeprijsd, dat wel maar toch nog een rib uit haar lijf. Haar nieuwe hooggehakte schoenen passen er precies bij en de mooie ketting van vorig jaar ook. En helemaal haar kleur, matblauw.

Het is december en de donkere dagen voor Kerst zijn maar al te waar. Stormachtig is het met fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt ver weg, hoewel er in elke winkel en ook in de straten gedroomd wordt van een White Christmas. Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's avonds overal in en buiten de huizen de lichtjes branden, geeft dat een feestelijk gevoel.

Kom, ze loopt er nog even uit voor een paar boodschappen, wat tijdschriften

en wat lekkers. Buiten treft ze haar nieuwe buurvrouw, die bezig is een kerstboompje van zeer onwillige lampjes te voorzien. Ze woont nog maar enkele weken in hun straat en veel verder dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het



kerstboompje waait alle kanten op, valt aldoor om, de lampjes flikkeren aan en uit.

"Kom, ik help je wel even" zegt ze en samen sjoeren ze net zo lang tot de boom stevig staat en alle lampjes een plekje hebben.

"Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik heet Anneke en woon daar."

Ze wijst naar het grote riante huis op de hoek van de straat. "Lieske" zegt ze wat verlegen. "Wat fijn dat u me even wilde helpen." De grote bruine ogen staan vermoeid in het smalle gezichtje..

Dan ziet Anneke opeens twee stralende snoetjes achter het raam. Twee kleine jongetjes zwaaien naar haar. Ze zwaait terug. "Wat een schatjes" zegt ze. Lieske knikt. Ja, twee drukke maar lieve kereltjes, mijn grootste bezit. Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst vervolgd Anneke haar weg. Wat later, alleen in het grote huis, komt de eenzaamheid op haar af.

Eenzaam ondanks kinderen en kleinkinderen. Maar vooral zo alleen zonder Jan, die al jaren geleden van haar weggenomen werd. Ook aan het einde van het jaar. Plotseling gaf zijn hart, dat grote warme hart, het op en moest ze alleen verder. Ze heeft het een plek kunnen geven, maar toch...het heimwee blijft. Toch heeft ze ook nu een mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar deed toen Jan nog leefde. Ook de kinderen kregen nieuwe kleren. De dagen waren druk en gezellig.

Nu wacht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van de kinderen die haar vragen de kerst bij één van hen door te brengen. Tot nu toe heeft ze nog niks gehoord. "Ze laten het op elkaar aankomen" denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn allemaal zo druk met werk, feestjes, vrienden, relaties, sporten en dan is er weinig tijd voor een oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze weinig. Ook al druk druk met van alles. Zelfs de kleinsten hebben al een hele agenda met afspraken en verplichtingen.



De volgende morgen lijkt alles een stuk lichter. Het is droog. Ze ruimt wat opgewaaid blad weg en hangt vetbollen voor de mezen in het voederhuisje.. Een driewielertje komt al piepend over de stoep haar kant op. "Hoi, wat doe jij?" zegt het kleine mannetje vrolijk. "Ik geeft de vogeltjes eten" zegt ze. "Ben jij een Oma" zegt hij? Ja hoor. Hoe heet je? "Ik heet Tim en mijn broertje heet Luuk, maar die is nog klein. Ik ben al drie. Dan hoort ze roepen. Tim, niet te ver gaan hoor, op het stoepje blijven.. "Mamma" zegt hij blij en rent op haar

af, het fietsje op de grond gooiend. Met een peutertje op haar arm komt Lieske haar kant op. Ze maken een praatje over het weer en dan vraagt ze aan Anneke of ze zin heeft in een kopje koffie. Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de kleintjes spelen vraagt Anneke: "Vertel eens iets over jezelf. Ben je alleen? Dan hoort ze het zoveelste trieste verhaal over een scheiding, die haar leven zo op de kop zette. Over de vader van de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en gelukkig is met een nieuwe vriendin en haar kinderen. Maar die ook zijn plichten op financieel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moeite in hun levensonderhoud kan voorzien. Gelukkig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar dat zuiver ter wille van de kinderen, hun kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was enig kind. Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?"

Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim naast haar. "Niet huilen Mamma". Er klinkt paniek in het kleine stemmetje. "Mamma huilt niet hoor schat, mamma is een beetje verkouden. Gerustgesteld gaat het kind terug naar zijn autootjes. Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet los. En dan opeens weet ze wat te doen.

Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort, is ze toch blij. Maar hij verontschuldigd zich direct.

De plannen rond de kerst zijn gewijzigd. Ze hebben toch nog een chalet in Zwitserland kunnen bemachtigen en daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze hebben net geen plekje over, anders had ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, om op te passen denkt ze cynisch, vorige vakanties indachtig. 's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar bed te gaan, belt haar dochter. Als Mamma het niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de zon, dus ze hadden een reisje geboekt naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet uitnodigen, dan was ze niet alleen". Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al moe bij de gedachte alleen.

In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de kerst was niet erg, ze is meestal alleen. Maar ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo'n hecht gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, het leven liep altijd anders dan je dacht en vaak hoopte.

Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De kinderen kennen haar al precies en roepen blij: "Oma Anneke". Tegenover Lieske gezeten vraagt ze: "Wat dacht je ervan, zouden wij niet samen fijne gezellige kerstdagen kunnen hebben?" Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de jongens komen helemaal in het nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een feestjurk. Samen maken we er mooie dagen van.

Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is alvast jullie kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat.

Met pensioen... en dan?

In tegenstelling tot de vorige keer zijn we nu bij een ervaren gepensioneerde. We zijn namelijk bij Ynze Hoekstra aan de Hoofdweg 98 . Ynze is geboren in 1940 op dit zelfde adres in Oldeholtgade. Hij stopte op zijn 64^{ste} met werken en is dus met 14 gepensioneerde jaren wel een ervaringsdeskundige te noemen. Wat gelijk opvalt is natuurlijk zijn geboortejaar 1940; het begin van de oorlog in Nederland. Hij weet natuurlijk niets meer ter herinneren van de eerste oorlogsjaren. Maar hij herinnert zich de bevrijding van Oldeholtgade nog als de dag van gisteren. De dag waarop de Canadezen het dorp binnenkwamen en Wilfred Berry werd doodgeschoten. Ynze groeide op met drie broers op de boerderij, waar hij vanzelfsprekend ook mee hielp met het werk. Maar boer worden was niet voor hem weggelegd. Ynze hield meer van technische zaken en was goed met zijn handen. Ynze trouwde in 1962 met Martha en zij verlieten Oldeholtgade, om vervolgens in een tramwagon in Oldeberkoop te gaan wonen. Ynze ging aan het werk bij Hulsink uit Oostmarsum, een bedrijf dat betrokken was bij de aanleg van gasleidingen door half Nederland. In Slochteren was namelijk de gasbel ontdekt en heel Nederland ging van de vervuilende kolen- en houtkachels af om over te stappen op gas. Ynze kocht een grotere woonwagen en ging wonen waar zijn werk was. Dat gebeurde wel meer in die tijd. Zo woonden ze in Dalen en Holten. En later in Friesland in Waskemeer, Ureterp en Grouw.

We hadden in het begin geen bedrijfsauto's maar bedrijfsbakfietsen. Het was hard werken maar wel met veel plezier en een goed loon. Na een jaar of acht te hebben rondgezworven kwamen ze weer in Oldeholtpade wonen. Inmiddels met zoon en dochter Tjeerd en Marjan. Maar nu op nummer 100. Het was duidelijk geen kant en klare woning maar met twee rechter handen en hulp van vele vrienden (vele Dievers uit het dorp) werd het huis verbouwd. Ondertussen was heel Nederland op het gas aangesloten en ging Ynze na 15 jaar weg bij Hulsink, om te gaan werken bij het gasbedrijf in Wolvega. Deze baan was minder hectisch en omdat hij weer in Oldeholtpade woonde werd hij zeer actief in het verenigingsleven. Zo zat hij in het bestuur van de VVV,



waar hij zich met veel tijd en plezier inzette voor o.a. de zeskampen. Ook zat Ynze jaren lang in het Plaatselijk Belang, in die tijd veel bezig met de aanleg van wandelroutes rondom Oldeholtpade. Ook hebben ze in die tijd veel gelobbyd bij de gemeente voor fietspaden tussen Oldeholtpade en Wolvega. En daar hebben we uiteindelijk allemaal nog dagelijks veel plezier van. Toen Ynze 64 werd ging hij met pensioen maar stilzitten zat niet in zijn aard. Samen met Tinus Diever heeft hij veel geklust en het bos in om hout te kappen voor de houtkachel, die ondertussen al 30 jaar brandt. Ook was er volop tijd voor zijn grote hobby, het houden van Suffolkschape. Samen met Martha heeft hij heel wat reizen naar Engeland en Schotland gemaakt om daar naar de schapenveilingen te gaan. Dit jaar wonnen ze nog de eerste prijs voor 'de mooiste kleine schapenkudde'. Ynze en Martha hadden ook een boot met een eigen boothuis aan de Linde. Om van de natuur te genieten hoefden ze niet ver weg. Ze voeren vaak in Friesland en de kop van Overijssel.

Dat hij van de natuur houdt blijkt ook wel uit het feit dat hij zijn 'uilenborden' opengezet heeft voor de uilen. En dat dan alle kinderen van de vogelwacht er bij zijn als de uilen geringd worden, is toch hartstikke mooi. Zo vertelde hij dat hij net een voederbakje voor de eekhoorns heeft opgehangen. We zien inderdaad een eekhoortje buiten lopen. Hij heeft het voederbakje nog niet ontdekt, maar dat komt wel, verzekert Ynze me. Martha heeft na haar trouwen de avondmavo gehaald. Ze kon, nadat ze haar diploma had gehaald, gelijk aan de slag om te komen werken bij de administratie van deze school. Martha ging met alle fusies die de school doormaakte mee, tot op het Lindecollege, waar ze tot haar pensioen werkte. Ook was ze jaren actief bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Inmiddels bijna 10 jaar geleden kwam er een ommekeer in hun leven. Martha kreeg een herseninfarct. Martha zit sindsdien in een rolstoel en het praten gaat moeilijk. Ynze gaat iedere dag naar Lindestede waar Martha verblijft. Niet alleen om bij haar te zijn maar hij helpt graag mee als vrijwilliger. Ook komt Martha iedere week 3 dagen en een nacht naar huis in Oldeholtjade. We hopen dat ze op deze manier nog jaren mogen genieten. En we komen ze vast nog wel eens tegen. Ynze op de tractor of samen op hun rolstoelfiets.

help de
sneeuwman
zijn hoed te
vinden!



Pepernotentaart

Gebak en taart 30 min + 60 oventijd + afkoelen
12 personen
Deze luchtige taart met een smeuvige vulling en topping van Speculoos is echt een eyecatcher.

Materialen

Keukenmachine, Springvorm van 23 - 24 cm., mixer



Ingrediënten	Topping en vulling:	Decoratie:
5 eieren 250 gr zelfrijzend bakmeel 75 gr pepernoten ½ theelepel speculaaskruiden 200 ml zonnebloemolie 80 ml melk 200 gr suiker snufje zout	250 gr boter 90 gr poedersuiker 2 eetlepels speculoospasta	pepernoten (Chocolade) Schuimpjes Chocolade munten Chocolade letter

Bereiding

Verwarm de oven op 160 graden. Maal de 75 gr pepernoten fijn in een keukenmachine. Meng het bakmeel, gemalen pepernoten, speculaaskruiden en zout in een kom. Mix in een andere kom de melk, olie en suiker door elkaar. Klop daarna de eieren een voor een door de natte ingrediënten met een mixer. Spatel het natte mengsel door de droge ingrediënten. Meng totdat er geen klonters meer zijn. Vet de springvorm in met een beetje boter en giet het beslag er in. Bak de taart in ongeveer 60 min gaar en mooi bruin. Laat hem afkoelen. Mocht hij een erg omhoog zijn gekomen kun je iets van de bovenkant er af snijden om hem wat rechter te maken. Mix de boter romig met de poedersuiker en speculoospasta. Snijd de taart voorzichtig horizontaal doormidden met een groot (brood)mes.

Klap hem open en besmeer de onderste helft met ongeveer ½ van de botercrème. Leg de bovenzijde er op en besmeer ook de bovenzijde en zijkanten met de botercrème. Druk 2 rijen pepernoten tegen de zijkanten. Decoreer de bovenkant van de taart met chocolade pepernoten, centen, schuimpjes en stukken chocolade letters of naar keuze.

Bewaar de taart afgedekt op een droge en koele plek maar niet in de koelkast. Maximaal 3 dagen houdbaar.

Agenda



10-12-2018	Oud papieractie De Striepe	Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
14-12-2018	Kerstconcert Vocalinde	20.00 uur, In de kerk
29-12-2018	Ooldejaorskuier	13.15 uur, Vertrek Wever
31-12-2018	Oliebollenenactie V.V.O	
31-12-2018	Opgave Olpaekwist	Vanaf 24.00 uur
19-01-2018	Inleveren kopij	Thema "Liefde voor..."
02-02-2019	Olpaekwist	Bij V.V.O kantine
16-02-2019	Prijsuitreiking Olpaekwist	Café de Rustende Jager
26-02-2019	Ledenvergadering	20.00 uur, Café de Rustende Jager
	Plaatselijk Belang	

N. B.

Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446, e-mail wever.kids@home.nl of er op die datum misschien al iets is gepland! Per e-mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de tijd. De vergaderingen of andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld, komen niet alleen in deze agenda, maar ook op de website te staan.



Holenpathe

is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtgade en wordt uitgegeven door een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtgade.

Medewerkenden:	Gerlinda Delfsma	Alie Nijholt
	Jeroen Mulder	Truus Westenbroek
	Piet Regtop	Albertje Meijerink
Lay out:	Anneke de Vries	
Foto's voorpagina	Leny Salverda	
Bezorger:	Jan de Boer	
Drukwerk:	Drukpunt Gorredijk	
Redactieadres:	Hoofdweg 128	e-mailadres: holenpathe@gmail.com
Banknr.	NL55 RABO	tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtgade
dorpskrant:	0371.987.954	ovv. Werkgroep dorpskrant

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te korten of eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een latere uitgave geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.